

Orde van dienst voor de vredesviering op 19 sept.

In de maand september is de Gertrudiskerk Tsjerke van de moanne bij omrop Fryslân.

Dit is een gezamenlijke viering van de Rooms-Katholieke parochie, de Protestantse Kerk en de Doopsgezinde Gemeente van Workum

Voorgangers: Kees van Kordelaar, Arnold Vriend en Graddie Meijer

Ouderling van dienst: Anke Dijkstra-de Boer

Diaken van dienst(afkondiging collectedoel): Inkje Bakker

Verkondiging: Graddie Meijer

Solozang: Jannie Brandsma

Orgel: Klaske Deinum

Koster: Jan Stoel

thema: Verbondenheid, wat doe jij eraan in vredesnaam?

Orgelspel: Adagio Cantabilé van Pietro Nardini(1722-1793) door *Klaske Deinum*

Welkom: *Anke Dijkstra*

Intochtlied: Gezangen voor de liturgienr. 643 en Zangen van Zoeken en Zien nr. 107: 1, 2

Vol van verwachting zijn wij gekomen
om weer te weten waartoe wij bestaan.
Verstillend van binnen, verlangend te horen
het levende Woord dat opnieuw wordt geboren
waar mensen in aandacht en liefde verstaan.

Tijd vloeit ineen; verleden worden heden,
toekomst wordt nu, maar altijd blijft het Woord:
herinnerd te worden aan hoe wij bedoeld zijn,
herschepden de wereld waarmee wij vergroeid zijn,
die opdracht aan alles wat ademt gaat voort.

Inkeer en bemoediging; *Graddie Meijer*

Samenzang: Gezangen voor de liturgie nr. 643 en Zangen van Zoeken en Zien nr. 107: 3

Samen gekomen om te gaan vieren
uur van gemeenschap, van Woord en van Geest,
dat warm en met liefde en licht is doorweven,
ons helpt om ons leven gestalte te geven.
Verwachtingsvol zijn wij gereed voor dit feest.

Inleiding op het thema 'verbondenheid, wat doe jij eraan in vredesnaam?': *Graddie Meijer*

Aansteken van de kaars van verbinding: *Anke Dijkstra*

Samenzang: Lied 182 uit Zangen van Zoeken en Zien;

Solo: 1^e keer *Jannie Brandsma*, 2^e keer allen

Licht dat terugkomt
Hoop die niet sterven wil.
Vrede die bij ons blijft.

Samenzang: Lied 274: 2, 3

2. Ontferm u God, kyrie eleison,
wees ons nabij, kijk speurend naar ons om,
kom met uw vrede, uw barmhartigheid,
zonder U raken wij de liefde kwijt.

3. Wij zingen samen van uw gloria,

dank voor het leven, dank U voor elkaar,
geef ons uw geestdrift, vuur ons leven aan,
leg zo uw glimlach over ons bestaan.

Solozang met piano door Janny Brandsma: Geef ons vrede
Gebed bij de opening van het Woord: *Kees van Kordelaar*
Kinderkerk/ 3 generatie-moment: *Arnold Vriend*
Zingen: 'we gaan voor even uit elkaar' vs 1

Wij gaan voor even uit elkaar, en delen nu het licht.
Dat licht vertelt ons iets van God. Op Hem zijn wij gericht

Eerste lezing uit de Bijbel: Psalm 139: 13-22: *Anke Dijkstra*
Zingen: Lied 139: 14

Doorgrond, o God, mijn hart; het ligt
toch open voor uw aangezicht.
Toets mij of niet een weg in mij
mij schaadt en leidt aan U voorbij.
O God, houd mij geheel omgeven,
en leid mij op den weg ten leven.

Evangelielezing: Marcus 9: 32-39: *Kees van Kordelaar*
Zingen: Lied 991: 1, 2

1. De eersten zijn de laatsten,
wie nakomt gaat voorop
zij moeten zich niet haasten,
die leven van de hoop.
2. God moge ons behoeden,
wij zien elkander aan.
De broeder kent de broeder,
als een die voor moet gaan.

Overdenking : *Graddie Meijer*

Solozang door *Jannie Brandsma*: Make me a channel of your peace

Vertaling:

Maak mij een bedding van Uw vrede;
waar haat heerst, laat mijn daar liefde brengen;
waar krenking is en tweedracht, Uw verzoening;
waar twijfel heerst, geloof in U.

Maak mij een bedding van Uw vrede;
waar wanhoop is, laat mij daar brengen hoop;
waar droefheid heerst, Uw vreugde;
waar duisternis, alleen Uw licht.

Oh Heer, sta niet toe dat ik ooit zoek,
getroost te worden, meer dan te troosten,
verstaan te worden, meer dan te verstaan,
bemind te worden, meer dan te beminnen.

4

Maak mij een bedding van Uw vrede,
onzelf verloochenend vinden wij de vrede
vergeving brengend vinden wij verzoening
als wij sterven, staan wij op voor eeuwig

Aankondiging collecte: *Inkje Bakker*

Zingen: Lied 422: 1, 3

1. Laat de woorden die we hoorden
klinken in het hart.
Laat ze vruchten dragen
alle, alle dagen, door uw stille kracht.

3. Laat ons hopen, biddend hopen,
dat de liefde wint.
Wil geloof ons geven
dat door zo te leven hier Gods rijk begint.

Dank- en voorbeden, stil gebed: *Kees van Kordelaar*

Samenzang: het gezongen Onze Vader in het Fries:

God fan fier en hein ús Heit,
dat wy hilligje jo namme
ûnder ús sa faak ûntwijd
troch jo eigen bern beskamme.

Bûch de folken nei jo wet,
lit jo ryk op ierde komme.
Byn jo wil ús op it hert
en wy sykhelje ferromme.

Jou ús hjoed ús deistich brea
en ferjou wat wy misdiene,
sa't ek wy ferjûn ha, Hear,
al dy't skuldich foar ús stiene.

Lit oer ús gjin neare nacht,
lied ús net yn blyn begearen.
Binne wy yn duvels macht,
Hear, ferlos ús fan 'e kweade.

God fan fier en hein, ús heit,
sûnder heimnis is jo namme,
grut yn krêft en hearlikheid,
oant yn alle tiden. Amen.

Solozang met piano door *Janny Brandsma*: De wereld dat zijn wij

Zegen: *Arnold Vriend*

Orgelspel: Marcia Pontifica van Charles Gounod(1818-1893) door *Klaske Deinum*

De diaconale collecte bestemd voor de Stichting Kledingbus Súdwest Fryslân, IBANnr.
NL97RABO 03 1313 2933.

Zoals u gewend bent wordt er elke week ook aandacht gevraagd voor de collecte voor de diensten die via Omrop Fryslân worden uitgezonden.

Deze uitzendingen worden zeer gewaardeerd. Voor de kosten van deze kerkdiensten zijn we geheel afhankelijk van de giften die binnenkomen. Als u wilt bijdragen in de kosten en wilt meehelpen aan de voortzetting van de uitzendingen, kunt u een bijdrage overmaken naar het bankrekeningnummer dat speciaal hiervoor is geopend. Het bankrekeningnummer van de Wurkgroep Tsjerketsjinsten Fryslân is:

IBAN: NL15 RABO 0373 744471 t.n.v. Raad van Kerken Fryslân.

Hartelijk dank voor uw bijdrage! Voor vragen en suggesties m.b.t. de diensten kunt u terecht bij de Wurkgroep. Emailadres: tsjerketsjinstenfrl@gmail.com

Meer informatie over de Wurkgroep is te vinden op www.raadvankerkenfryslan.nl