

**Zondag na Kerst**  
**27 december 2020 – 10:00 uur**  
**Martinikerk Franeker**

Voorganger: ds. Jan-Jaap Stegeman (PG Leeuwarden, Jacobijnerkerk)  
Organist: Jochem Schuurman  
Voorzang: Alina Rozeboom  
Ouderling: Rolf Bremmer  
diaken: Djoke de Boer

Orgelspel: Preludium in C, BWV 547 – J.S. Bach

Welkom door ouderling van dienst

Psalm 19:1,2

De hemel roemt de Heer,  
het firmament geeft eer  
Hem, die 't heelal volbracht.  
De dag spreekt tot de dag  
van wat zijn hand vermag,  
de nacht meldt het de nacht.  
Er is geen taal, geen woord,  
toch wordt alom gehoord  
een wijd verbreide mare.  
Geen stem gaat van hen uit,  
maar overal verluidd  
hetgeen zij openbaren.

God heeft de tent gemaakt,  
waarin de zon ontwaakt  
fier als een bruidegom,  
die blinkend van gewaad  
het bruidsvertrek verlaat  
en licht verspreidt alom.  
Zo, vrolijk als een held  
die tot de zege snelt,  
roept hij de nieuwe morgen;  
hij trekt zijn glanzend spoor  
de ganse hemel door:  
zijn gloed laat niets verborgen.

Bemoediging en groet

Aansteken van de kaars

Drempelgebed

Kyrie en Glorialied: LB 470: 1,3,5,6

U Jezus Christus loven wij,  
die een mens zijt, ons nabij,  
die uit een maagd geboren zijt,  
de hemel is om U verblijd.

Kyrieleis.

Die voor de wereld is te groot,  
ligt hier in Maria's schoot.  
Hij is een kindje klein en teer  
die alles onderhoudt als Heer.  
Kyrieleis.

Hij God uit God van eeuwigheid,  
die een mens wordt in de tijd,  
Hij voert ons uit de duisternis,  
naar waar de hemel open is.  
Kyrieleis.

Hoe arm daalt Hij op aarde neer,  
is uit liefde onze Heer,  
en maakt ons in het hemelrijk  
aan engelen in 't licht gelijk.  
Kyrieleis.

Lezing: Jesaja 61:10-62:3

Ik vind grote vreugde in de Heer,  
mijn hele wezen jubelt om mijn God.  
Hij deed mij het kleed van de bevrijding aan,  
hulde mij in de mantel van de gerechtigheid,  
zoals een bruidegom een kroon opzet,  
zoals een bruid zich tooit met haar sieraden.  
Want zoals de aarde haar gewassen voortbrengt,  
zoals een tuin het gezaaide laat ontkiemen,  
zo laat God, de Heer, gerechtigheid ontkiemen  
en glorie voor het oog van alle volken.

Omwille van Sion zal ik niet zwijgen,  
omwille van Jeruzalem ben ik niet stil,  
totdat het licht van haar gerechtigheid daagt  
en de fakkel van haar redding brandt.  
Alle volken zullen je gerechtigheid zien,  
alle koningen je majesteit.  
Men zal je noemen bij een nieuwe naam  
die de Heer zelf heeft bepaald.  
Je zult een schitterende kroon zijn  
in de hand van de Heer,  
een koninklijke tulband  
in de hand van je God.

Lied 548

Het heeft de Heilige behaagd  
mij in armoede te bewonen,  
een schamel huis, een onderkomen  
van niets, waarin het licht zich waagt  
en wordt getemperd door de wanden,  
maar mild in schijnselen blijft branden.

Lamp die in mij te wiegen hangt,  
naam die mij woorden zacht leert spreken,  
wijsheid die niet meer wil ontbreken  
in mij die naar uw licht verlangt,  
ik wil nu gaan op rechte wegen.  
Geen tegenstander houdt mij tegen.

Al word ik onverhoeds gewond,  
al komen zij om mij te schenden,  
ik weet tot wie ik mij kan wenden:  
ik leef met U in vast verbond,  
Gij die mij naar U hebt geschapen  
en in wiens kracht ik mij ontwapen.

Om hier te horen en te zien  
een afglans van uw hoge lichten,  
waarvoor zelfs serafijnen zwichten  
als vuur dat vuur tot branden dient,  
komen de mensen moe van strijden  
op adem bij mij in mijn lijden.

Lezing: Lucas 2:33-40

Zijn vader en moeder waren verbaasd over wat er over hem werd gezegd. Simeon zegende hen en zei tegen Maria, zijn moeder: 'Weet wel dat velen in Israël door hem ten val zullen komen of juist zullen opstaan. Hij zal een teken zijn dat betwist wordt, en zelf zult u als door een zwaard doorstoken worden. Zo zal de gezindheid van velen aan het licht komen.'

Er was daar ook een profetes, Hanna, de dochter van Fanuel, uit de stam Aser. Ze was hoogbejaard; vanaf haar huwbare leeftijd had ze zeven jaar met haar man geleefd, en ze was nu al vierentachtig jaar weduwe. Ze was altijd in de tempel, waar ze God dag en nacht diende met vasten en bidden. Op dat moment kwam ze naar hen toe, bracht hulde aan God en sprak over het kind met allen die uitzagen naar de bevrijding van Jeruzalem.

Toen ze alles overeenkomstig de wet van de Heer hadden gedaan, keerden ze terug naar Galilea, naar hun woonplaats Nazaret. Het kind groeide op, werd sterk en was begiftigd met wijsheid; Gods genade rustte op hem.

Lied 152: 1,2,6,10

Mijn hart verheugt zich zeer  
en roemt in God, de Heer.  
Hij doet mij 't hoofd opsteken.  
Hij heeft mijn eer gered.  
Ik kan vrijmoedig met  
al wie mij hoonde spreken.

Niemand ter wereld is  
van rang en stand gewis,  
want God alleen is heilig.  
Maar wie zijn onmacht kent  
en tot de Heer zich wendt,  
is in zijn hoede veilig.

Een vrouw die wordt gesmaad

om haar vergeefse staat  
krijgt rijke kinderzegen.  
Maar wie zich heeft beroemd,  
daar men haar moeder noemt,  
staat eenzaam en verlegen.

Des Heren woord beslist  
der volken oude twist.  
De laatsten worden eersten.  
Mijn hart verheugt zich zeer,  
en roemt in God, de Heer.  
Zijn vredevorst zal heersen.

Overweging

'Domine Deus' – uit Gloria, A. Vivaldi

Collecte:

1. diakonie PG Franeker
2. Raad van Kerken

Gebeden

Lied 489

Komt ons in diepe nacht ter ore:  
de morgenster is opgegaan,  
een mensenkind voor ons geboren,  
'God zal ons redden' is zijn naam.  
Open uw hart, geloof uw ogen,  
vertrouw u toe aan wat gij ziet:  
hoe 't woord van God van alzo hoge  
hier menselijk aan ons geschiedt.

Geen ander teken ons gegeven  
geen licht in onze duisternis  
dan deze mens om mee te leven  
een God die onze broeder is.  
Zing voor uw God, Hij openbaarde  
in Jezus zijn menslievendheid.  
Zo wordt de wereld nieuwe aarde  
en alle vlees aanschouwt het heil.

Zoals de zon komt met zijn zegen  
een bruidegom van licht en vuur,  
zo komt de koning van de vrede,  
voorgoed gekomen is zijn uur.  
Hij huwt de mensen aan elkander  
zijn liefde gaat van mond tot mond.  
Hij geeft zijn lichaam ons in handen.  
Zo leven wij zijn nieuw verbond.

Zegen

Orgelspel: Toccata, L. Boëllmann

Toelichting collecte Raad van Kerken:

De uitzendingen op Omrop Fryslân worden zeer gewaardeerd, dat weten we uit de vele reacties die binnenkomen. Als u wilt bijdragen in de kosten van deze diensten en wilt meehelpen aan een voortzetting van de uitzendingen, kunt u een bijdrage overmaken naar het bankrekeningnummer dat speciaal hiervoor is geopend. Van dit geld worden de extra kosten (o.a. van de musici) betaald en wordt een buffer opgebouwd om de diensten ook in 2021 voort te zetten.

De werkgroep 'Tsjerketsjinsten Fryslân' is hier al druk mee bezig.

Het bankrekeningnummer is:

IBAN: NL15 RABO0373744471 t.n.v. Raad van Kerken Fryslân.

Hartelijk dank voor uw bijdrage!