

## Liturgie voor zondag 8 november 2020 Martinikerk Franeker aanvang: 10.00 uur



Voorganger	ds. Margarithe Veen
Ouderling	Liesje Haanstra
Diaken	Annet Walinga
Collecte	Corina Schouwstra
Zang	Roele Kok
Organist	Jochem Schuurman
Koster	Jan Eising

Orgelspel: Camille Saint-Saëns (1835-1921) Le Cygne

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst

Aanvangslied: "Zingt voor de Heer op nieuwe wijze", Psalm 96: 1 en 7

1.

Zingt voor den Heer op nieuwe wijze,  
zing aarde, zing zijn naam ten prijze,  
boodschap zijn heil van dag tot dag,  
wek bij de volken diep ontzag  
voor 't wonder van zijn gunstbewijzen.

7.

Zo zal zijn koninkrijk beginnen.  
De Rechter rijdt de wereld binnen,  
Hij richt de aarde naar zijn recht,  
het pleit der volken wordt beslecht.  
Zijn trouw en waarheid overwinnen.

Votum en Groet

Ontsteken van de kaars van verbondenheid

Lied: "Gij die het sprakeloze bidden hoort", no. 197

1.

Gij die het sprakeloze bidden hoort  
achter de woorden die wij tot U roepen.  
Gij die de mensen ziet zoals geen mens.  
Gij die uw woord in ons hebt neergelegd  
in den beginne als een bron van weten.  
Gij die ons geschapen hebt naar U toe.  
Wek onze kracht, vuur onze hartstocht aan,  
heradem ons dat wij in U volharden.  
Doe lichten over ons uw lieve naam.

Kyriegebed

Glorialied: "Lof zij de Heer, de almachtige koning der ere", no. 868: 1 en 2

1.

Lof zij de Heer, de almachtige koning der ere.  
Laat ons naar hartelust zingen en blij musiceren.  
Komt allen saam, psalmzing de heilige naam,  
loof al wat ademt de Here.

2.

Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw leven;  
heeft u in 't licht als op adelaarsvleugelen geheven.  
Hij die u leidt, zodat uw hart zich verblijdt,  
Hij heeft zijn woord u gegeven.

Gebed bij de opening van de Bijbel

Eerste Lezing: Jesaja 48: 17-21 – in het Fries

Lied: "Door de wereld gaat een woord", no. 802: 1 en 4 (Fries)

1.

Oer de wrâld klinkt lûd in rop  
en dy driuwt de minsken op:  
'Brek jim tinte op, gean op wei  
nei it lân dat Ik jim sei.'

Refrein: God, bring ús, dy't frjemdem bleaunen  
troch te harkejen nei jo stim,  
mei fan hûs en hiem ferdreaunen  
nei it nij Jeruzalim.

4.

Oer de ierde klinkt in liet  
tsjin de eangst en it fertriet.  
Tsjin it ûnrjocht en de twang  
rjochtsje pylgers harren sang  
Refrein: God, bring ús, dy't frjemden bleaunen  
troch te harkejen nei jo stim,  
mei fan hûs en hiem ferdreaunen  
nei it nij Jeruzalim.

Tweede Lezing: Matteüs 25: 14-30

Lied: "De vrede van Christus", Uit: Hoop van alle volken no, 79

1.

Behoed en bewaar Gij ons lieve God  
wees met ons in al het lijden.  
Wees warmte en licht, een mens'lijk gezicht )  
nabij ons in donkere tijden. ) 2X

2.

Behoed en bewaar Gij ons lieve God

en geef geloof en vertrouwen:  
een vlam die niet dooft, in vrede geloofd.        )  
Geef dat wij daar zelf aan bouwen.                ) 2X

3.

De vrede van Christus, de vrede van Christus,  
van hem die kiest voor het leven  
zij zoekt zich een weg en leeft pas als jij        )  
bereid bent om haar te delen.                        ) 2X

#### Uitleg en Verkondiging

Muziek: Felix Mendelssohn Bartholdy (1809-1847) „Ja, es sollen wohl Berge weichen.“ (Uit: Elias)  
*Ja, es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen,  
aber dein Gnade wird nicht von mir weichen,  
und der Bund deines Friedens soll nicht fallen.*

#### Dienst van de Gebeden

##### Collecteaankondiging:

Rekeningnummer kerk:                NL15 RABO 0373 7444 71 t.n.v. Raad van Kerken Fryslân  
Rekeningnummer diaconie:        NL34 RABO 0313 2509 52

Slotlied: “Vervuld van uw zegen”, no. 425

1.

Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen  
van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord  
in Christus verbonden tezamen gezonden  
op weg in een wereld die wacht op uw woord.  
Om daar in genade uw woorden als zaden  
te zaaien tot diep in het donkerste dal  
door liefde gedreven om wie met ons leven  
uw zegen te brengen die vrucht dragen zal.

Zegen met gezongen ‘AMEN’

Orgelspel: William Boyce (1711-1779) Trumpet Voluntary in D

Toelichting collectedoel Raad van Kerken:

De uitzendingen op Omrop Fryslân worden zeer gewaardeerd, dat weten we uit de vele reacties die binnenkomen. Als u wilt bijdragen in de kosten van deze diensten en wilt meehelpen aan een voortzetting van de uitzendingen, kunt u een bijdrage overmaken naar het bankrekeningnummer dat speciaal hiervoor is geopend. Van dit geld worden de extra kosten (o.a. van de musici) betaald en wordt een buffer opgebouwd om de diensten ook in 2021 voort te zetten. De werkgroep ‘Tsjerketsjinsten Fryslân’ is hier al druk mee bezig. Het bankrekeningnummer is:  
IBAN: NL15 RABO0373744471 t.n.v. Raad van Kerken Fryslân.

Hartelijk dank voor uw bijdrage!