

Snein 21 juny 2020,
Om 10.00 oere yn de Martinitsjerke fan Frjentsjer
1^e zondag van de zomer



Predikant: ds. Margarithe Veen
Oargelist: Jochem Schuurman
Alderling fan tsjinst: Arjo Osinga
Muzikale meiwurking: Tetsje van der Kooi
Gebeden Emma Bartlema

Orgelspel Jan Zwart (1877-1937) Canonisch voorspel Psalm 84: 1

Welkom door de ouderling van dienst

Aanvangslied “Hoe lieflijk hoe goed is mij Heer”, Psalm 84: 1, 2 en 3 in het Fries

1. Hoe leaflik is jo hûs, o Hear,
de wenning dêr't jo namme klear
ta klinken komt foar alle minsken.
Noait giet de langstme by my wei,
dat ik dêr komme en sjonge mei.
Wat soe my boppe dream en winsken
noch leaver wêze as dêr stean,
om ta jo libben yn te gean?

2. It heil dat oer jo wente leit
jout alle libben feilichheid,
de fûgels fine dêr har nêsten.
De swellen fleane út en yn,
de mosken wenje boppe 't bynt,
hja hawwe in honk om út te rêsten.
Ik haw in honk yn Gods paleis:
o, dêr te sjongen nachts en deis.

3. Hoe lokkich dy't mei iepen hert
fol langstme op jo stêd taser,
jo hillige timpel yn 'e mjitte.
Jo krêft is harres. Fier en hein
sil ûnderweis in sêfte rein
syn mylde drippen falle litte.
Fonteinen springe, o wûnder Gods,
op toarre grûnen út 'e rots.

Aansteken van de kaars

- Inleiding op het aansteken van de kaars gevolgd door lied 285:1

1. Het licht is ons voorgedaan
en straalt als een lopend vuur.
het wijst ons de weg hoe wij
in vrede kunnen gaan.

Gebed van ontferming en voor de nood in de wereld

- Afgewisseld met gezongen Kyrie eleison, lied 301h

Lied "You raise me up"

When I am down, and, oh, my soul, so weary
When troubles come, and my heart burdened be
Then, I am still and wait here in the silence
Until you come and sit awhile with me

You raise me up, so I can stand on mountains
You raise me up to walk on stormy seas
I am strong when I am on your shoulders
You raise me up to more than I can be

Gebed bij de opening van de schrift - afgesloten met lied 987: 4 in het Frysk

4. Lit my Jo tabeharre, Heare
en lit my dan de wrâld troch gear
mei iepen eagen, iepen earen
om al jo tekens te ferstean.
Dan is it ierdske libben goed,
de himel sels jout my syn groet.

Eerste Lezing Psalm 85 - in het Fries

Lied "We shall overcome" , ELB 505: 1 en 5

1. We shall overcome
We shall overcome
We shall overcome, some day
Oh, deep in my heart
I do believe
We shall overcome, some day

5. We shall live in peace
We shall live in peace
We shall live in peace, some day
Oh, deep in my heart
I do believe
We shall overcome, some day

Tweede Lezing Matteüs 10: 2-14

Lied "Heer, raak mij aan met uw adem", no. 695: 1, 2, 4

1. Heer, raak mij aan met uw adem,
reik mij uw stralend licht,
wijs mij nieuwe wegen,
geef op uw waarheid zicht.

2. Raak met uw adem mijn onrust
tot ik de rust hervind.
Al mijn wonden heelt Gij:
Gij ziet in mij uw kind.

4. Kom en doorstraal mijn dagen
Geest van God uitgegaan,
die mijn ogen opent
voor wie nu naast mij staan.

Preek

Muziek Georg Friedrich Händel (1685-1759) Aria "How beautiful are the feet"

How beautiful are the feet of them
that preach the gospel of peace,
how beautiful are the feet,
How beautiful are the feet of them
that preach the gospel of peace.

How beautiful are the feet of them
that preach the gospel of peace,
and bring glad tidings,
and bring glad tidings,
glad tidings of good things.

And bring glad tidings,
glad tidings of good things,
and bring glad tidings,
glad tidings of good things,
glad tidings of good things.

Gebeden

Aankondiging collecte

Ook vandaag willen we onze gaven geven voor kerk en diaconie. Geïnspireerd door Jezus Christus, willen wij delen wat ons gegeven is. Om in Nederland en wereldwijd mensen hoop te bieden en tot hun recht te laten komen. Kerk in Actie vraagt vandaag aandacht voor mensen zonder dak boven hun hoofd in Colombia.

<https://www.kerkinactie.nl/kom-in-actie/collectes/collecte-kerk-in-actie-opvang-en-hulp-voor-ontheemden> Van harte bij u aanbevolen. Ook kunt u natuurlijk uw bijdrage overmaken naar uw plaatselijke diaconie en plaatselijke kerk.

Slotlied

“Geest van hierboven”, no. 675: 1

Geest van hierboven, leer ons geloven,
hopen, liefhebben door uw kracht.
Hemelse vrede, deel U nu mede
aan een wereld die U verwacht.
Wij mogen zingen van grote dingen,
als wij ontvangen al ons verlangen
Met Christus opgestaan.
Halleluja.
Eeuwigheidsleven zal Hij ons geven,
als wij herboren Hem toebehoren,
die ons is voorgegaan.
Halleluja.

Wegzending en zegen

Afgesloten met gezongen AMEN

Orgelspel Johann Sebastian Bach (1685-1750) In dir ist Freude BWV 615