

Snein 10 maaie 2020,
Om 10.00 oere yn de Martinitsjerke fan Frjentsjer
5^e snein nei Peaske



Predikant: ds. Sytze Ypma
Oargelist: Jochem Schuurman
Âlderling fan tsjinst: Piety Sieperda
Sopraan: Christy Luth
Koster: Arjen de Boer
Meiwurking: Sebastiaan en Daniël Douma

Orgelspel: Johann Sebastian Bach (1685-1750) Herr Jesu Christ, dich zu uns wend BWV 655

Welkom

Intochtlied: Lied 216, Dit is de morgen als ooit de eerste

1. Dit is een morgen als ooit de eerste,
zingende vogels, geven hem door.
Dank voor het zingen, dank voor de morgen,
beide ontspringen nieuw aan het woord.

2. Dauw op de aarde zonlicht van boven,
vochtige gaarde, geurig als toen.
Dank voor gewassen, grassen en bomen,
al wie hier wandelt, ziet het is goed.

3. Dag van mij leven, licht voor mijn ogen,
licht dat ooit speelde waar Eden lag.
Dank elke morgen Gods nieuwe schepping,
dank opgetogen Gods nieuwe dag.

Votum & Groet

Inleiding

Aansteken van de kaars

Zingen: Lied 221: 1, Sa freonlik en sa feilich as it ljocht

1. Sa freonlik en sa feilich as it ljocht
in mantel om my hinne alle dagen
sa is myn God, ik haw Him altyd socht,
ik rop Him oan, bestoarmje Him mei fragen:
Jo ha my makke, gean dan mei my troch,
wol my behoedzje en op hannen drage

Gebed van ontferming met kaarsen

Gloria: Hoe heerlijk, hoe heilig (Het liefste lied van overzee, nr. 32)

1. Hoe heerlijk, hoe heilig, als stralende zon
die alles omvattend de nacht overwon,
leeft Gij in voor ons ontoegankelijk licht,
in wijsheid te groot voor ons aardse gezicht

2. Nooit rustend, nooit jagend, in stil evenwicht,
niets willend, niets vragend, heerst Gij in het licht,
uw recht als een berg die zijn weerga niet kent,
de wolken zelfs zijn van uw liefde doordrenkt.

3. O adem en hartslag van alles wat leeft,
die aan al wat ademt uw levenskracht geeft,
wij blinken, verzinken, als groen op het land,
maar dan is daar immer en altijd uw hand.

Gebed om de Heilige Geest

Eerste lezing uit de Bijbel: Exodus 19: 1-8a

Zingen: Lied 126a, Als God ons thuisbrengt uit onze ballingschap

Refrein: Als God ons thuisbrengt uit onze ballingschap,
dat zal een droom zijn. Als God ons thuisbrengt
uit onze ballingschap, dat zal een droom zijn.

Wij zullen zingen, lachen, gelukkig zijn.
Dan zegt de wereld: "Hun God doet wonderen."
Ja, Gij doet wonderen, God in ons midden,
Gij onze vreugde. *Refrein*

reng ons dan thuis, keer ons tot leven,
zoals rivieren in de woestijn
die als de regen valt, opnieuw gaan stromen. *Refrein*

Wie zaait in droefheid, zal oogsten in vreugde.
Een mens gaat zijn weg en zaait onder tranen.
Zingende keert hij t'rug met zijn schoven. *Refrein*

Evangelielezing Johannes 21: 15-18

Zingen: Lied 833: Neem mij aan zoals ik ben (Nederlands, Engels en Fries)

Neem mij aan zoals ik ben.
Zuiver uit wie ik zal zijn.
Druk uw zegel op mijn ziel en leef in mij.

Take, o take me as I am;
summon out what I shall be;
set your seal upon my heart and live in me.

Nim my, nim my sa't ik bin
Wiis my hoe't ik wêze sil;
Set jo segel op myn siel en libje yn my.

Verkondiging

Muziek: Franz Schubert (1797-1828) Alles um Liebe

Was ist es, das die Seele füllt?
Ach, Liebe füllt sie, Liebe!
Sie füllt nicht Gold, noch Goldeswerth,
Nicht was die schnöde Welt begehrt,
Sie füllt nur Liebe, Liebe!

Was ist es, das die Sehnsucht stillt?
Ach, Liebe stillt sie, Liebe!
Sie stillt nicht Titel, Stand noch Rang,
Und nicht des Ruhmes Schellenklang;
Sie stillt nur Liebe, Liebe!

Liebt herzlich mich, liebt schmerzlich mich
Die Eine, die ich meine –
Nimm alles, alles hin, Geschick,
Nimm Ruh' und Ruhm und Lebensglück;
Mir gnügt, mir gnügt die Eine.

Dank- en voorbeden

Stilgebed

Onze Vader

Aankondiging collecte. We vragen uw bijdrage voor zowel de eigen kerk als voor de diaconie. Toelichting bij de collecte van vandaag:

Iedere twee weken komen acht jongeren van #DurfteOrganiseren in Zwartsluis bij elkaar. Ze zijn heel druk met het organiseren van een bezoek aan een kindertehuis in Polen. Alles

regelen ze zelf: een begroting, tickets, vervoer op locatie, het inzamelen van geld en een programma met activiteiten voor de kinderen.

Naast #DurfteOrganiseren zijn er nog twee groepen actief: #DurfteKlussen, die mensen binnen en buiten de kerk helpt met allerlei klusjes, en #DurfteTechnisch, die de beamer en het geluid in de kerk leert bedienen.

#Durfte is een activiteit waar tieners, jongeren en volwassenen samen aan de slag gaan en iets doen waar ze een passie voor hebben. Ze ontdekken met elkaar hoe ze hun talenten kunnen inzetten voor de gemeente, hoe ze kunnen leren van andere generaties en van de Bijbel. U kunt uw bijdrage overmaken op NL 52 ABNA 041 41 41 415 t.n.v. Jeugdwerk Protestantse Kerk. Meer informatie op <https://www.kerkinactie.nl/kom-in-actie/collectes/collecte-protestantse-kerk-jop-nederland-jong-en-oud-leren-van-elkaar> of op www.jop.nl/durfte

Slotlied: Ongestraft gaat liefde bloeien (Het liefste lied van overzee, nr. 41)

1. Ongestraft mag liefde bloeien,
vrijuit zoeken naar de zon.
Liefdes loop verdraagt geen boeien:
laat haar stromen als een bron!
Laat de liefde maar gebeuren
als een wonder van het licht,
als een regenboog vol kleuren
door de hemel zelf gesticht.

3. Liefde vraagt ons om ontferming
tegen wie haar vlammen dooft.
Wie haar rechten wil beschermen
vindt in liefde zelf geloof.
Wie voor liefde is geschapen
vreest ook niet bij tegenwind.
Liefde is het hemels wapen
dat de angsten overwint.

4. Leg de liefde niet aan banden,
gun haar gang de vrije loop.
Geef haar bloemen nooit uit handen,
want haar vrucht is onze hoop!
Ongestraft mag liefde bloeien,
vrijuit zoeken naar de zon.
liefdes loop verdraagt geen boeien,
laat haar stromen als een bron!

Zegen

Orgelspel: Jan Zwart (1877-1937) U bid ik aan, o Macht der Liefde