

Zondag 7 juni 2020, Trinitatis  
Martinikerk Franeker

Âlderling: Haike Bijlsma

Predikant: ds. Edna Zwerver, Prot. gemeente Schettens, Schraard, Longerhouw, Wons

Lector: Sipke Draisma

Organist: Jochem Schuurman

Euphonium: Frans de Haan

Bariton: Roele Kok

---

### **Lied voor de dienst: Lied 213: 1, 2**

Morgenglans der eeuwigheid,  
licht aan 't eeuwig licht onttogen,  
stel ons deze ochtendtijd  
uwe heerlijkheid voor ogen,  
en verdrijf door uwe macht  
onze nacht!

Laat als milde morgendauw  
uw genade tot ons komen  
en de dorstige landouw  
van ons leven overstromen,  
ja, verkwik ons door uw troost  
onverpoosd.

### **Welkom**

### **Votum en Groet**

### **Inleidende woorden en het aansteken van de kaars**

### **Psalm 42: 1, 8**

Evenals een moede hinde  
naar het klare water smacht,  
schreeuwt mijn ziel om God te vinden,  
die ik ademloos verwacht.  
ja, ik zoek zijn aangezicht,  
God van leven, God van licht.  
Wanneer zal ik Hem weer loven,  
juichend staan in zijn voorhoven?

Hart, onrustig, vol van zorgen,  
vleugellam geslagen ziel,  
hoop op God en wees geborgen.  
Hij verheft wie neder viel.  
Eens verschijn ik voor de Heer,

vindt mijn ziel het danklied weer:  
Hij, mijn God, hij heeft mijn leven  
altijd aan de dood ontheven.

### **Gebed om ontferming**

#### **Loflied: Lied 705**

Ere zij aan God, de Vader,  
Ere zij aan God, de Zoon,  
Eer de heilige Geest, de Trooster,  
De Drieenige in zijn troon.  
Halleluja, halleluja,  
De Drieenige in zijn troon!

Ere zij de Heer der engelen,  
Ere zij de Heer der kerk,  
Ere aan de Heer der volken;  
Aarde en hemel looft uw werk!  
Halleluja, halleluja,  
Loof de koning, heel zijn kerk!

#### **Lezing: Genesis 1: 1-5 (yn it Frysk)**

##### **LLO 32: 1, 3, 4**

Kom, Geest van God, en raak ons hart,  
Vervul ons met de gloed,  
Die ooit profeten heeft bezield,  
Die liefde stromen doet.

Sla, vogel Gods, uw vleugels uit  
In onze nacht zo dicht.  
Herhaal het woord van het begin  
En roep opnieuw het licht.

Als Gij het licht in ons ontsteekt,  
als Gij u kennen laat,  
dan klinkt voor al uw kinderen  
hoe diep uw liefde gaat.

#### **Lezing: Johannes 3: 1- 15 (NBV)**

##### **Liet 247: 1, 2, 3**

Hear, bliuw my nei by't fallen fan 'e jûn,  
It lêste ljocht is oer de kimen rûn.  
Ik haw gjin help en alle treast wurdt wei,  
Wês Jo myn Helper, Hear, o bliuw my nei.

Wês by my no't de sinne ûndergiet.  
Alles wurdt dôf wat gloede en glâns besiet;  
en meidertiid wurdt al wat moed joech wei,  
mar Jo binne ivich Hear, o bliuw my nei.

Gjin oere kin ik bûten Jo bestean,  
Sûnder jo leafde moat ik ûndergean.  
Wêr fyn ik hâld en wa wiist my de wei?  
By skaad en sinneskyn, o bliuw my nei.

### **Verkondiging**

#### **Aria "Heiligste Dreieinigheit" BWV 172 van J.S. Bach (1685-1750)**

Heiligste Dreieinigheit,  
großer Gott der Ehren,  
komm doch in der Gnadenzeit  
bei uns einzukehren,  
komm doch in die Herzenshütten,  
sind sie gleich gering und klein,  
komm doch, komm und laß dich doch erbitten,  
komm und kehre bei uns ein,  
komm und laß dich doch erbitten,  
komm und ziehe bei uns ein!  
Heiligste Dreieinigheit,  
großer Gott der Ehren.

#### **Lied 836: 1, 4**

O Heer, die onze Vader zijt,  
vergeef ons onze schuld.  
Wijs ons de weg der zaligheid,  
en laat ons hart door U geleid,  
met liefde zijn vervuld,  
met liefde zijn vervuld.

Leg Heer uw stille dauw van rust  
op onze duisternis,  
Neem van ons hart de vrees, de lust,  
en maak ons innerlijk bewust  
hoe schoon uw vrede is,  
hoe schoon uw vrede is.

#### **Gebeden besloten met stil gebed en Onze Vader**

#### **Collecte aankondiging**

#### **Slotlied: How great Thou art**

O Lord, my God,  
when I in awesome wonder  
consider all the worlds Thy Hands have made.  
I see the stars,  
I hear the rolling thunder  
Thy pow'r throughout the universe displayed.

Then sings my soul, my Savior God, to Thee:  
How great Thou art, how great Thou art  
Then sings my soul, my Savior God, to Thee:  
How great Thou art, how great Thou art

**Zegen**

**Orgel en euphonium: Marche uit Suite in D HWV 341 van Georg Friedrich Händel  
(1685-1759)**